



Hi!

Graag nodigen wij je uit voor het 1^e Festival van de Inclusieve Politiek op zaterdag 11 juni a.s. in het Gemeentehuis van Zeist. Kom je ook? Meld je vast [aan!](#)

Inclusieve politieke cultuur

De politieke arena draait om debat, punten scoren, claimen. De volgende verkiezingen winnen en je zwakte niet tonen. We (her)kennen het allemaal en zijn er natuurlijk ook een beetje verslaafd aan geraakt. Niks leukers dan House of Cards kijken of naspelen.

Toch wringt en schuurt het, bij ons en in het land. Grote groepen mensen in Nederland hebben geen vertrouwen in de politiek en worden niet gehoord. Wij constateren dat de toon van de politiek hard is, misschien wel te hard. Dialoog bestaat amper. Fouten die politici maken worden keihard afgestraft; een ritueel voor boetedoening en vergeving kennen wij niet. Gevolg hiervan is een *exclusieve* politiek, gericht op uitsluiten. Het gevolg is ook dat we politieke leiders selecteren die vooral gericht zijn op het voorkomen van fouten.

Wij geloven dat het anders kan. Door aan een politieke cultuur te werken die open is, meer gericht op inclusie, waar ook dialoog bestaat en actief wordt gezocht om mensen zonder stem of zonder vertrouwen in de politiek, te horen. Een zoektocht naar een *inclusieve* politiek dus.

Daarom doen wij dit!

Daarom zijn wij, een breed collectief van (jonge) politici en betrokkenen, #daaromdoenwijdit begonnen. Doel: het in de praktijk brengen van een meer inclusieve politieke cultuur in Nederland. Samen zoeken, ervaren en kleine stappen zetten. Wij organiseren daarom op 11 juni a.s. van 10.00 uur tot 16.30 uur met en voor jou het 1^e Festival van de Inclusieve Politiek.

We hebben een prachtig programma samengesteld met politici, griffiers, theatermakers, maatschappelijke initiatiefnemers en wetenschappers. We starten met een *serious game* waarin je zult ervaren hoe we elkaar gevangen kunnen houden in een cirkel van wantrouwen. Daarna zijn er workshops om met elkaar te oefenen om van debat naar dialoog te gaan, hoe openheid bij inclusiviteit kan helpen, op welke manier we mensen zonder stem in de politiek beter betrekken, welke boetedoeningsrituelen er mogelijk zijn en we gaan opiniemakers benaderen om eens niet de blanke, oude mastodont aan het woord te laten. Gezamenlijk sluiten we af om het vervolg vorm te geven.

De doelgroep bestaat uit actieve politici en betrokkenen die zich in en om de politiek heen bewegen. Daar ligt de sleutel om de politieke cultuur in Nederland te veranderen. Natuurlijk is, indachtig onze missie, iedereen welkom 11 juni.

Kom je ook 11 juni?

Kom je ook? Meld je vast [aan!](#) Een kaartje kost €7,50 (incl. lunch) en je bijdrage wordt gebruikt om de dag kostendekkend te organiseren. Naast de bijdrage van de deelnemers worden wij ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Gemeente Zeist.

Heb je zelf een goed idee voor een workshop? Of wil je iets aanvullends organiseren op 11 juni? Dat kan zeker! Laat het ons weten via een reply op deze e-mail.

Het zou geweldig zijn als jij deze uitnodiging met aanbeveling wilt doorsturen naar minimaal één persoon in jouw omgeving waarvan je weet dat hij/zij ook begaan is met dit onderwerp. Het Festival wordt helemaal een succes wanneer je samen met deze persoon komt.

We zien je graag 11 juni in Zeist!
#daaromdoenwijdit

--

Initiatiefnemers #daaromdoenwijdit:

Ayla Schneiders	(schrijver/docent en Statenlid D66 Utrecht)
Dave Ensberg-Kleijkers	(voorzitter stichting Het Nieuwe Wij en actief CDA-lid)
Has Bakker	(organisatieadviseur, actief D66-lid/ oud-voorzitter Route66)
Jeroen den Uyl	(alliantiebouwer/ adviseur, oud-PvdA-politicus)
Jorrit Jongbloed	(raadsadviseur Zaanstad en bestuurslid stichting Het Nieuwe Wij)
Mark Buck	(organisatieadviseur, fractievoorzitter CDA Nijmegen)

**#DAAROM
DOEN
WIJ DIT**
INCLUSIEVE POLITIEKE CULTUUR