

Waar is de menselijkheid gebleven  
we zijn als mensheid verplicht om andere mensen  
te helpen  
en om vrede te krijgen dat ze niet hoeven te  
vluchten uit hun door oorlog verscheurde landen  
de vluchtelingen willen liever ook in hun eigen  
land wonen en werken  
ik ben ook liever in Nederland  
als hier de oorlog uitbreekt  
moet ik ook vluchten naar voor mij een  
wereldvreemd land waar ik de taal niet eens  
spreek  
huis en haard achterlatend met niks