

Oproep tot verbinding

Allereerst deel ik u mede dat ook moslims die hier in Nederland woonachtig zijn, diep geschokt zijn van de aanslag in Parijs. Zij hebben niet alleen de angst van mogelijke aanslagen in Nederland, maar ook de vrees dat het frustraties zal opleveren tussen de Islamitische burgers en de burgers van andere overtuigingen.

En dat zijn juist de doelen van de terreurbewegingen. Niet alleen angst aanjagen, maar ook verdeeldheid zaaien. Verdeeldheid onder staten, verdeeldheid onder burgers. Over het eerste gaat onze raad niet, maar over het tweede moeten het college, de raad, de stichtingen en verenigingen, kerken, moskeeën en andere instanties zich buigen. Vooral de burgers, niet alleen allochtone, maar ook autochtone. Iedereen moet bereid zijn om een hand uit te steken tegen terrorisme en niet elkaar de schuld in de schoenen te schuiven. Door elkaar te beschuldigen en elkaar gemeen aan te kijken, smeren we alleen maar boter op brood van terreurgroepen.

Om de terreur te bestrijden moeten we nu communiceren om in samenspraak maatregelen te nemen. Nu alvast communiceren, willen we samen één vuist maken. Hiervoor moeten we het lef hebben om elkaar in de ogen te kijken. Durven je mening te uiten. Tuurlijk ook openstaan om andermans mening en geloof te respecteren. Moslims zijn zich bewust dat ieder op zijn eigen manier gelooft. Geen enkele religie staat ondeugdelijkheid toe. Waarom zouden we dan niet samen kunnen werken, indien we zoveel gemeen hebben? Laten we de burgerkracht ook hierop in zetten.

Beste burger, sta niet je groen en geel te ergeren om terreur. Angst is een slechte raadgever. Leer elkaar kennen en ervaren. Zoek verbinding en verbroedering op. Dan pas kunnen we samen onze krachten bundelen en één rechtvaardige vuist vormen. Er is niets zwaarder dan een rechtvaardige vuist. Daar kan zelfs het spel van de terreur niet tegenop. Vandaar dat wij onze moskee op Fatima open stellen voor bezichtigingen en wij al samenwerken met diverse organisaties om meer informatie over de Islam te geven. We verwelkomen iedereen. Wie je ook bent, wat je ook bent! U bent van harte welkom!

Dank u wel.

F. Yücel