

Het voorstel kwam van dhr. Fatih Yücel om als raadslid met een islamitische achtergrond het woord te voeren richting de raad en de inwoners van Weert. In eerste instantie dacht ik wat een mooi initiatief, doen.

Daarna ben ik met mezelf in de clinch komen te liggen, zelfs in de spagaat. De kleine uurtjes heb ik aan mij voorbij zien gaan en tegen zes uur was ik er uit. Uit in de zin van, ik ben raadslid met een islamitische achtergrond, biedt dit mij voldoende forum om voor u als raad het woord te voeren? Ik vond van niet. Ik ben van mening dat we dat samen moeten doen, de leden van de raad, de voorzitter, de bestuurders, ambtenaren, de pers, inwoners die vanavond hier zijn, maar ook de inwoners die thuis zitten te kijken. Het gaat niet om de islam maar om terreur. Dat is de reden dat ik blijf zitten tussen de raad.

Ik zit hier tussen u, niet om verantwoording af te leggen voor een paar mafkezen die allerlei gruwelijkheden plegen hier en daar en zich beroepen op de islam. Dit pleegt een aanslag, niet alleen op de religie, maar ook op onze solidariteit en democratie. Angst regeert hier en daar.

Een terrorist is geen moslim, en een moslim is geen terrorist. Hiermee neem ik afstand van alles wat met IS te maken heeft en ermee samenhangt. Ik ken hun filosofie niet. Voor mij zijn het tegenstanders zonder gezicht, zonder identiteit en zonder geloof. We moeten samen zij aan zij een vuist maken tegen terrorisme. Kalmte bewaren en niet buigen voor terreur. Alliantie tegen terreur is noodzakelijk en dat doen we samen zij aan zij. Terreur heeft geen plaats in welke religie of

levensbeschouwing dan ook. En is absoluut niet verenigbaar met onze waarden en normen. Deze daden en terreur zijn binnengekomen bij ieder gezin in Weert, in Nederland maar ook in de gehele wereld. Ongeacht geloof of nationaliteit. Angst regeert hier en daar. Onbegrip, onbeantwoorde vragen bij de inwoners van Weert.

Recent ben ik met Conny Beenders, Ria Geboers en Nicky Linskens naar PSW geweest, op een woensdagavond waarop allerlei cliënten van PSW bij elkaar komen.

We werden hier bevraagd over de vluchtelingenstroom, over de islam, wat is het en wat houdt het in? Voor mij was de angst voor het onbekende duidelijk voelbaar. Ik kan u zeggen dat ik een rijk mens ben en waarom? In 1976 ben ik hier in Weert komen wonen en mijn vader zei toen, hij is helaas jaren gelden overleden "Malika ik vind dat al mijn kinderen de godsdienstlessen op school moeten volgen; als je dat niet doet dan kun je de ander ook niet respecteren of degene waar je mee omgaat, je moet wel weten waarover je praat, of het nou gaat over het christendom of om het jodendom of wat dan ook.". Ik heb hier lering uit getrokken en deze rijkdom aan mijn kinderen overgebracht en ook zij zijn rijk bedeed.

Ik veroordeel deze gewelddaden van die mafkezen door samen met u een vuist te maken tegen terreur. Samen met u, de leden van de raad, voorzitter van de raad, bestuurders, ambtenaren, pers, inwoners die vanavond hier zijn en degene die ons thuis volgen. Men is op zoek naar meer kennis over

het geloof om te weten dat IS een sekte binnen de islam is die terreur pleegt en zich beroept op de islam.

IS “ NOT IN MY NAME”

Dank voor jullie aandacht.