

“Zou jij mee willen helpen?” “Ja want.....”

In het kader van een onderzoek naar draagvlak in de samenleving heb ik in 2009 aan leerlingen van twee basisscholen gevraagd om mee te willen helpen met een Samen Zorgen Huis. Enkele reacties van leerlingen uit groep 7 en 8 wil ik onverkort weergeven.

“Zou jij mee willen helpen?” “Ja want.....”

Hanna:

“mijn oma, die niet kan praten omdat ze verlamd is, liet merken dat ze dorst had. Toen heb ik haar voorzichtig drinken gegeven met zo’n bekertje met een tutje erop. Want oma kan niet zo goed meer slikken. Toen wij klaar waren gaf oma mij een grote glimlach. En daar werd ik hierbinnen (en ze legde haar hand op haar hart) helemaal blij en warm van”

Lotte:

“mensen die ziek zijn voelen zich niet blij en als je ze dan met een klein dingetje weer wat blijer kunt maken geeft dat een fijn gevoel. Als mensen of kinderen blij zijn genezen ze ook sneller en is het niet vreselijk om ziek te zijn”

Waarmee denk je dat je kunt helpen?

Boodschappen doen. Poetsen. Opruimen. Spulletjes naar mensen brengen, spellen spelen, helpen met eten”

Wat vinden je ouders er over?

Mijn vader vind het wel goed dat jullie dit doen. De plaats is goed bedacht. Omdat het in het centrum is.”

Job :

“het lijkt mij leuk om met (ouwe)mensen om te gaan” en “ik moet het er met mijn ouders nog over gaan hebben.”

Daphne:

“Ik vind het leuk om te doen en misschien kan je iemand er ook blij mee maken”

En het overleg met de ouders:

“Ik heb het er heel even over gehad en ze vonden het wel leuk en moeder werkt in het ziekenhuis. Dus die vindt het leuk”

Ricardo:

“ik wil helpen want ouderen mensen kunnen bijna niks en dan wil ik wel boodschappen voor ze doen als ze me geld geven”

“ik denk dat het 1x per week wel mag van mijn ouders om mee te helpen met verzorgen, boodschappen doen, grasmaaien, enz. enz. enz.”

Youseph:

“ik heb geen tijd om te helpen maar u moet wel oppassen meneer. Het is een huis voor zieke mensen en iedereen kan er zomaar in en uit lopen. Daar worden spulletjes weggehaald! En dan even later toch.... “Ik wil toch vrijwilligerswerk doen en helpen met: bewaken, dus bewaking”.

Milou:

“ik wil wel voor mensen zorgen dat ze nog een leuk leven krijgen. En dat lijkt mij leuk.”

De ouders van Atta:

“leuk idee voor zieke mensen”

Danique over de vraag wat haar ouders er van vinden?

“ik denk dat ze het wel goed vinden... en ik vraag het voor de zekerheid”